

Schoolkrant mei 2014

Themanummer:

Verhuizen



Sebastian Oosterveld, groep 5

Jaargang 6, nummer 2



Jip

Nieuw huis

Groep 1,2

Verhuizen

Het is niet helemaal toevallig, maar vlak voordat ik dit voorwoord ging schrijven, kwam het bericht binnen dat de school officieel gaat verhuizen. We nemen vanaf volgend schooljaar intrek in het gebouw van de British School in DC. En laat nou deze schoolkrant óók in het teken staan van verhuizen! Dat heeft een beetje met elkaar te maken, want toen we nadachten over wel of niet verhuizen als school, dachten we al snel 'dat is een mooi thema voor de schoolkrant'. Want wie weet er nou meer van verhuizen dan wij met z'n allen? Veel leerlingen en hun ouders hebben enorme afstanden afgelegd om naar een nieuw huis te gaan: zeeën overgevlogen, grenzen gepasseerd en verlegd.

Wij kennen allemaal de dubbele gevoelens die een verhuizing met zich meebrengt. Enerzijds is er het enthousiasme en de prettig nerveuze spanning: wat gaat het nieuwe brengen? Er worden plannen gemaakt om dingen helemaal anders te doen. Het avontuur lonkt, de uitdaging wacht, een wereld vol nieuwe mogelijkheden en andere mensen. Anderzijds is er de twijfel en dat onbestemde gevoel in je maag: is dit een goede stap? Moet je wel alles achterlaten? Hoe vaak ga je je vrienden nog terugzien en kan iedereen wel wennen op de nieuwe plek?

Veel van die emoties zijn terug te vinden in de bijdragen van de leerlingen aan deze schoolkrant. Tekeningen en verhalen vol gemis van wat was en blijde verhalen over het nieuwe leven. Het geeft ook aan hoe wij ons voelen over de aanstaande verhuizing naar DC. We laten het vertrouwde speelveld achter, de aula waar de schooljaren begonnen. Zal het Koningsdagfeest net zo gezellig zijn, hoe verlopen de culturele middagen? Dat soort vragen zijn er. Maar we kijken ook uit naar een moderner pand waar we genoeg ruimte voor al onze spullen hebben en een kantine kunnen gebruiken. Een gebouw vol mogelijkheden, een nieuwe start.

En wat onze stap zoveel makkelijker maakt dan de verhuizingen van onze leerlingen en hun ouders, is dat we met z'n allen gaan. We hoeven niet te kiezen, want bijna al onze vrienden gaan mee. Samen gaan we dat nieuwe avontuur aan en samen gaan we er – ook daar – iets moois van maken. Tuurlijk, het wordt wennen aan het nieuwe uitzicht, de nieuwe reis 's morgens ernaartoe en de nieuwe lokalen. Maar ook daar verschijnen weer mooie oranje schoolkranten, overal zijn bekende gezichten en het voelt dus tegelijkertijd heel vertrouwd. 'The best of both worlds', zoals de Britten zouden zeggen.





Henry Swinb



Baltimore wr jaa

3A

Alisa Virginia

Silver

Baltimore
Spring



Rockville



Lana



ELIAS



huis



5

Andreas

3A



Jacob Garphiers

groep
4

Hallo, ik ben Liesl. Ik ben 9 jaar
en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 2 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.



3A

Eerst verhuis ik van Brussels naar
Leuven. Dat was niet moeilijk
omdat ik nog mijn vrintjes
kon zien. In de nieuwe school
in Leuven heb ik brood
gemaakt. Lekker! Dan hebben
we naar Amerika
verhuisd, Dat was wel
moeilijk. Ik heb mijn
vrintjes achter gelaten.

In mijn tweede school heb ik
^{Russisch}
Ruzies geleerd. Ik kan al een
beetje Engels spreken. Nu
zegt maema

Michael James

3A

dat ik
een echt
amerikaantje
ben!



7



Hallo, ik ben Tess

.... Ik ben 7 jaar

en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 2 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Een keer van Washington naar Atlanta en weer terug naar Washington. Het was niet zo leuk in de auto. Onze hond die Lia heet vond het ook niet zo leuk. Het was drie uur rijden. Wat ik leuk vind aan Atlanta is dat het goedkoop was. Wat ik leuk vond aan Washington is dat ik vlakbij president Obama woon. Dat is mijn leven.



SAM

3A





Hallo, ik ben Yorick.....

. Ik ben 7 jaar en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 4

keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

ik ben al vier keer verhuist eenkeer van landen naar Nederland - en toen ging ik naar een ander huis in Nederland en toen ging ik naar Washington en ik werd in London geboren en het was daar heel leuk en ik heb daar tot mijn derde gewoond en nu over Nederland daar was het nog iets leuker want ik heb daar meer vrienden en daar heb ik ook meer te beleven en nu ben ik in Amerika beland:

Hallo, ik ben Christine.....

. Ik ben 8 jaar en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 1

keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik zou willen verhuizen naar een paleis. Maar ik vind mijn nieuwe huis ook wel mooi. Ik had van ergens verhuisd naar Burtonville. Ik ben een keer op mijn verjaardag verhuisd. En ik was 8, 7, of 6 geworden op mijn verjaardag toen ik ging verhuizen toen mijn papa zei: 'Wij gaan verhuizen naar een nieuwe huis vandaag.' Dacht ik dat het een grapje was. Omdat mijn papa maakt vaak grapjes.





Hallo, ik ben Laurien.

Ik ben 7 jaar en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 3

keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik weet niet meer toen ik het eerste keer verhuisde maar
m'n mama vertelde me dat. In m'n 2de huis had ik een
zwembad! Het huis had geen trappen omdat het de 4de
verdieping van een wolkenkrabber. En in de huis waar
ik nu in woon heeft wel twee grote trappen en drie
kleine trappen. M'n broer Kasper en ik hebben een
alebei een eigen kamer en
mama en papa deelde een
kamer en sliepen zelfs in
de zelfde bed!



Hallo, ik ben Reimer

Ik ben 8 jaar

en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik woonde 6 jaar in Afrika in Tanzania
Op een dag hoorde ik dat we
moesten verhuizen ik moest me
lievelings hond achter laten en
mijn vrienden. Het was wel
leuk om door zo'n leeg
huis te rennen
Soms droom ik nog
over mijn hond en
ik moet huilen.

Ik mis de warmte nog. Het is ook
nog saai hier in Amerika het is
wel een halfuur rijden in Afrika
was het wel loop afstand.

Hallo, ik ben myrthe

. Ik ben 7 jaar

en zit in groep 2. Ik ben in mijn leven 2 keer verhuist en daar vertel ik iets over.

Toen ik de eerste keer ging verhuizen was ik ongeveer 1 jaar oud. Was ging ik van Amsterdam naar Voorburg en de tweede keer toen ik ging verhuizen ging ik naar Amerika. Maar toch ik wil veel liever in Nederland blijven!



Ida maar ik ben nu al toch in Amerika. Maar ik mis mijn familie ook heel erg. Maar ik vind het leuk dat ik weer nieuwe vriendinnen heb gemaakt.



Hallo, ik ben Touan

Ik ben 8 jaar

en zit in groep 3. Ik ben in mijn leven 3 keer verhuist en daar vertel ik iets over.

Ik ben 3 keer verhuist. 1 keer was naar Afrika. Elken keer zwemed ik in mijn eigen zwembad (20m). Je kan er in dake. Naast hebben we een baby glijbaan naast het zwembad zodat je er het zweembad glijden.



Hallo, ik ben Anneke..... . Ik ben 10 jaar en zit in groep 4 . Ik ben in mijn leven 0
keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik zou willen verhuizen naar Miami of
New York of Richmond, VA. Misschien
Ik verhuis naar een strand huis of naar
een grote gebouw in New York. IK woont
in Falls Church, Virginia nu maar
misschien verhuis ik. Ik heb 2 poesen
en ze zijn heel lief.



Hallo, ik ben Leon..... . Ik ben 7 jaar
en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik was verhuisd toen ik drie
jaar was. Mij eerste huis was
vlakbij. Ik vond het leuk in
me eerste huis. Ik heb in
Washington en Maryland
gewoond. Ik heb verhuisd
voor dat ik aan
kreeg. Ik was verhuisd
in 2009. Het was ongeveer
tien minuten tot me nieuwe huis.

Hallo, ik ben Simon.....

Ik ben 8 jaar

en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 4 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Erst was ik in Nederland tot dat ik 5 was. Toen ging ik naar Afrika het was heel leuk ik had een heel mooi huis. We hebben ook een zwembad omdat het heel warm was. Ik ging ook naar Kape stad en daar ging ik op Tewel Berg en toen weer terug naar Afrika ik wou niet maar toen ging ik naar Amerika. al ik ouder ben ga ik nog naar Afrika.



Hallo, ik ben Alexander..... Ik ben 7 jaar en zit in groep 4. Ik ben in mijn leven 3 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik verhuis met twee auto's een mijn papa is erin en de andere de rest van mijn familie en we maken contact met telefoons. En er is ons verhuis verwacht worden achter ons. En wanneer we aankomen spelen we rond in het huis. En we maakden ons plan in Ottawa en hier zijn we in Washington. En ik had geen vrienden. En het leukste ding is dat ik nu vrienden heb.

Verhuizen is als
je naar een huis
naar de anderen.

Emma

Groep 3b





Groep 3b

Verhuizen
verhuizen is leuk
maar bij de gelijke
tijd is het hard
werken. Seediya
Jabbi





Sebastian



Groep 3b

Tim



FR
10/10/10



Groep 1/2 juf Lia

Leonard

verhuisde van ons huis
= België
toen naar VS
tusschen = tent



Leonard:

We verhuisden
van België naar
een tent in de VS.
en toen naar ons
huis.

Jonathan:

onze hond, die in
ons oude huis
overleden is



Jonathan

Allys



Allys:

Mijn zus Emma
en ik, in ons
nieuwe huis



Elise:

Mijn mama's verjaardag in ons nieuwe huis met vuurwerk!

Octave:

Mijn Papa woont in het circus - dat is zijn huis



Amelie:

Mijn huis waar ik nu in woon.

groep 1, 2 juf Lia



Laura:

Mijn oude huis
in Engeland
en mijn nieuwe
huis in Amerika

Marnix:

Wij verhuizen
wellicht van
Vienna, VA
naar
Barcelona

Marnix



Noah:

Mijn huis waar
ik nu in woon,
met kraaien

groep 1, 2 Julia

Alies



Alies:

Mijn stapelbed
in ons nieuwe
huis.

Philine:

Ons nieuwe
huis in Amerika
met mijn eigen
grote kamer.

Philine



Raul:

De verhuishwagen
die al onze
spullen van België
naar Amerika
bracht.



Alex:

Ik ben nog nooit verhuisd, maar Mama wel. Toen ik in haar buik zat (en er bijna uit kwam) zijn we van een flat naar een huis verhuisd.

Anniek:

Mijn oude huis in NL. Ik mis mijn vriendinnetjes daar.



Flo:

Ik ben nog nooit verhuisd. Dit is ons huis.





Chris:

De verhuishwagen met al onze spullen toen we van Nh naar Amerika verhuisden. Wijzelf zaten in het vliegtuig.

Lucas Kethus

Groep 7

Verhuizen is niet leuk. Ist het is, heel veel werk. maar dan zie je je vrienden niet en je mist ze heel veel. ook moet je nieuwe vrienden maken en naar een nieuwe school gaan. gldit maakt verhuizen moeilijk

Groep 7

Roos

Ik ben 2 keer verhuisd. Verhuizen is spannend en leuk, maar het kan ook jammer zijn. Ik vond dat verhuizen best moeilijk was, omdat je moet afscheid nemen van al je vrienden en vriendinnen. Het is ook wel leuk omdat je kan weer nieuwe vrienden maken

Verhuizen



Sim Westra

groep 7

Verhuizen

Ik ben naar heel veel plaatsen verhuisd van Nederland naar Maleisië en van Maleisië naar Amerika. Toen we naar Maleisië verhuisden was ik nog maar drie. In het vliegtuig kreeg ik heel veel chocola van de stewardess. Mijn moeder was met mijn kleine broertje bezig want die was nog een baby, dus ze zag niet goed hoeveel ik at en toen moest ik overgeven. In Maleisië miste ik mijn oma en ooms heel erg in het begin. Ik ben daar ook naar school geweest en ik maakte nieuwe vriendjes. Na een paar jaar verhuisden wij naar Amerika. Ik moest nog een paar maanden mijn speelgoed missen, want het zat nog op de boot en we hadden nog geen huis. Toen kregen wij een huis in Alexandria en ik ging ook naar een nieuwe school. Ik kreeg heel veel nieuwe vriendjes. Ik vind het leuk om met vakantie weer terug te gaan naar Nederland om mijn familie te zien en te logeren en grappes te maken met mijn ooms. En het eten is ook lekker.

Laura M



Hallo, ik ben

Ik ben ⁹ jaar en zit in groep ³. Ik ben in mijn leven ² keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik ben twee keer in mijn leven verhuisd.

De eerste keer ben ik verhuisd van utrecht naar

arlington. I was 1 jaar oud maar meer herinner

niks meer van. De tweede keer dat ik verhuisd ik

van arlington naar fall church ik was 4

ik herinner me ook niks meer. En nu will

ik for en lange tijd

neit verhuisen.

Hallo, ik ben nathan ik ben 9 jaar en ik heb 2 keer verhuisd. Ik ga je mijn 2 vertellen. In 3 dagen gingen 7 mannen al mijn spullen inpakken en 's nachts moesten we met allen spullen ingemaakt eten! (zegingen eerst alles in pakken en de volgende ochtend het meenemen. dan gaat met een Boot dat duurt 3 weken. en in ons nieuwe huis pakken ze al uit en dan heeft elken doos een nummer en dan roept de man die de doos uit pakken de nummer van de doos en dan kruist mijn vader dat nummer uit!

Hallo, ik ben sebastian oosterveid



Ik ben 10 jaar en zit in groep 5. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik ben sebastian oosterveid en toen ik ~~vief~~ was, had ik verhuisd van een huis naar een anderen. ~~De~~ morgen wij hept buiten gestaan en wij waar aan te wachten tot de mensen met de verhuisswagen zijn klaar dan mogen wij naar de nieuwe huis gaan. als wij daar zijn meest van de dingen zijn steeds in de verhuisselozen.

Hallo, ik ben Thomas



Ik ben 9 jaar en zit in groep 5. Ik ben in mijn leven 2 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Toen ik 3 maanden oud was ging ik van Nederland naar Maleisie toe. Ik was heel blij omdat het heel warm was en omdat er apjes waren die wilden met jou spelen. En toen ging ik naar Amerika daar was ik vier jaar geworden en ik leef daar nog steeds. Ik wil heel graag in Nederland wonen omdat daar lekker eten is: haring, hagelstag, ontbijt koek en moorkoppen !!!



Hallo, ik ben Miryam...

Ik ben 11 jaar en zit in groep 5. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

3 jaar geleden toen wij verhuizen moesten wij eerst naar huizen zoeken. Ik ging naar school en toen moesten mijn ouders zoeken. Dit duurde een paar weken. Daar na toen ze een mooi huis hadden gevonden mochten wij het ook zien. Het was heel mooi. Ik had een grote kamer. Mijn ouders moesten nu praten met de mensen die het huis verkochten. Toen ze zeiden "Ja het mag" moesten wij gaan inpakken - of spullen verkopen. Toen alles in gepakt was. Belden zij een verhuur auto. Maar ik moest naar school. Mijn ouders vertelden dat ik het pas zou zien als ik uit school was. Mijn opa en oma haalden mij op en tadaa onze nieuw huis. En zo ben ik verhuisd!

Cristina

Nieuw
Huis

groep 1, 2

juf mariëtte



Groep 1,2 van
Juf Mariëlle

Lilian

Spullen in
de verhuisauto
doen



Anniek
verhuisdozen



Kasper

Spullen in
de verhuisauto
doen





Nuria

nieuw huis
met
meisje

Hanna

Verhuis auto



Alexia

verhuis dozen

Newhuis

Talia

nieuw huis



Rupert

verhuis doos



Naiah

nieuw
huis





Noah

Nieuw
Huis

Renik
verhuis-
dozen



Evi

Verhuis auto
met
nieuw huis



Fianne

Nieuw
Huis

Maxim
auto in
treinstation



Lenka
Nieuw Huis





Hallo, ik ben Nora.....

Ik ben 10 jaar en zit in groep .6. Ik ben in mijn leven 3 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Toen ik 6 jaar oud was ging ik verhuizen van Springfield, Virginia naar Atlanta, Georgia. Daar heb ik 3-en-één-half jaar gewoond. Toen moest ik weer verhuizen naar Vienna, Virginia, maar we moesten eerst nog 3 maanden school afmaken. Toen ging ik in een appartement. Daarna ging ik naar Virginia. Maar ik mis wel mijn vriendinnen!



Hallo, ik ben Emma.....

Ik ben 11 jaar en zit in groep .6. Ik ben in mijn leven 4 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

In mijn leven ben ik 4 keer verhuisd. Ik vind het heel leuk om te verhuizen want dan krijg ik nieuwe vriendinnen. Maar ik vind het zielig want ik moet mijn ouwe vriendinnen achterlaten.



Hallo, ik ben Laura H.

Ik ben 9 jaar en zit in groep 6. Ik ben in mijn leven 2 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik ben eerst van Amsterdam naar Voorburg verhuisd. Toen was ik 3 jaar oud.

Van deze verhuizing kan ik mij niks meer herinneren. Mijn tweede

verhuizing was van Voorburg naar Amerika. Toen was ik 8 jaar. Dat

kan ik mij nog heel goed herinneren. Het afscheid nemen van mijn

vrienden was voor ik heel erg. Alles wat in ons huis stond werd ingepakt en

in containers gedaan, mijn beste vriendin ging mee kijken hoe alles werd

ingepakt. Max (conce hoed) lieten we in Nederland. Misschien

komt Max nog naar Amerika. Maar misschien is dat

wat te druk voor mijn moeder met 4 kinderen.

Als ik zou mogen kiezen of ik in Nederland of Amerika wil wonen zou ik Nederland kiezen



Elsa

Hallo, ik ben



Ik ben 10 jaar en zit in groep ..6. Ik ben in mijn leven ..2. keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Verhuizen kan niet leuk zijn en wel leuk zijn.
Ik vind verhuizen niet leuk omdat je gaat je
vriendinnen missen maar ik brang mijn kat naar amerika
en ging dood van kanker. Ik vind verhuizen
wel leuk omdat ik had een grote huis en
je kan nieuwe vriendinnen maken en ik
kreeg nieuwe katten in
amerika.

Leah

Hallo, ik ben



Ik ben 10 jaar en zit in groep6. Ik ben in mijn leven ..1. keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Ik woonde in Boston, Massachusetts tot ik 5
jaar oud was. Dan, zagen mijn vader en moeder
iets over een school, de ~~River~~ River School. Dat
is een school voor mensen zoals ik, met
CI's (cochleaire implantaten). Meteen gingen we
hier. Wij kwamen met een vliegtuig, maar onze
spullen kwamen met een verhuishwagen.
Ik was een beetje verdrietig omdat
ik mijn vrienden heb achtergelaten,
maar verder was het goed!



Hallo, ik ben Modelief

Ik ben 9 jaar en zit in groep 5. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Het was leuk om naar Amerika te verhuizen omdat we een trampoline kregen en omdat ik een andere taal kon spreken. Het was ook niet leuk omdat ik mijn Nederlandse vriendinnen moes verlaten en ook mijn huis. Gelukkig heb ik in Amerika heel veel vriendinnen en ik kan altijd een brief schrijven. Het is anders in Amerika maar dat is juist leuk omdat je dan andere dingen kunt meemaken.



Hallo, ik ben Rosalie

Ik ben 10 jaar en zit in groep 6. Ik ben in mijn leven 1 keer verhuisd en daar vertel ik iets over.

Toen wij de sleutel van het nieuwe huis kregen zouden wij met bevroren burritos naar het nieuwe huis gaan, de bevroren burritos in de magnetron zetten, en de burritos lekker opeten in de lege eetkamer. Na het eten gingen we lekker rennen omdat er heel veel ruimte was. Een paar weken later waren er heel veel dozen in elke kamer. (Ik zouden eigenlijk erop willen klimmen maar ik wist niet of er glazen in zaten!) Ik mis het oude huis maar ik vind dit huis ook leuk.

DOOR MIJN OGEN - EVELINE SNEL

Gosh wat is het stil hier thuis. Zijn ze weer op reis? De deur gaat open, joepie weg uit deze gevangenis. Wacht ze heeft een kooi bij zich, wegwezen. Miauw, ik vind auto's nooit leuk om in te rijden. Ik kom in een ruimte met veel andere dieren. De katten zijn heel aardig, de honden daartegen. Ze blaffen mijn oren eraf. De volgende dag rijden ze me naar een hele grote auto. Die maakt veel geluid. Ik zit nu in een kamer zonder ramen. Honden blaffen, katten miauwen, wel acht uur lang. Ik wil nooit meer in zo'n grote auto. Dan komen mijn baasjes mij ophalen. Weer in de auto, maar dit keer zonder honden! Dit heet blijkbaar verhuizen. Bah, ik vind verhuizen maar vermoeiend.

Verhuizen - Ben Mason

Ik was net van een vliegtuig gegaan van Nederland naar Duitsland. Twee dagen na de reis moest ik naar school gaan. Ik vond het heel eng. Ik ging naar een Nederlandse school vlak bij grens van Nederland. Iedereen bij de school was heel aardig en ik had all snel vrienden gemaakt.

VERHUIZEN - EMMA OOSTERVELD

Mijn familie verhuist heel vaak. Ik heb 7 keer verhuist in een 7 jaar! Maar de 6^e keer was er gek. We hebben verhuist naar een heel grote huis. Ik had mijn eigen kamer en alles. Maar mijn hond^{en} van de huis niet mooi, dus ging beide van hun de huis heeft rommelig maken. Na dat ging beide van hun weg. Ik was zo verdrietig. Ik ging naar buiten in mijn kleine boot en daar waren ze. Toen hebben we verhuisd die huis naar deze verhuisd, een voor hun.

Oude vrienden

Sophie
Swinkels

ik schrijf vanuit Constanze - DFF in V
Mijn BFF is naar Amerika verhuist, ik ben daar best wel verdrietig om. Iedere keer als ik naar de stad ga zie ik winkels waar Sophie en ik naar toe gingen. Ik heb nog wel andere vriendinnen, maar toch mis ik Sophie.
Sophie zegt altijd tegen mij dat America heel cool is, en dat ik ook moet komen! We Skypen op onze iPod's en chatten! en heel soms bellen we elkaar

Verhuizen - Grace Macken

Soms is verhuizen heel moeilijk want je moet alles achterlaten. Het kan ook best wel leuk zijn! Soms krijg je een nieuwe kamer die je kunt versieren, of je woont vlakbij een speeltuin. Je maakt ook nieuwe vrienden en vriendinnetjes. Als je je oude vrienden en vriendinnetjes mist, kun je bellen, schrijven en zelf op bezoekgaan! In het einde komt alles goed!

De leerlingen van het VO schreven de onderstaande doorgeefverhalen over "verhuizen". Eén leerling begint, e-mailt het verhaal door naar de volgende en de volgende en... en uiteindelijk ontstaat er dan mooie verhalen! Met zelf gemaakte illustraties...

Rosa > Sophie > Nick > Flo

Verhuizen

Ik moet mijn huis verlaten, mijn kamer, mijn straat, mijn uitzicht. Ik moet naar een ander land verhuizen, waar ik niemand ken en waarvan ik de taal niet spreek. Het is een avontuur, ik vind het spannend, eng, maar ook leuk. Wat neem ik mee? Wat laat ik achter?

Na een paar uur is het huis leeg. Alles staat in de verhuishwagen. De verhuismannen rijden de straat uit, en de volgende dag zullen onze spullen in kartonnen dozen op een groot schip naar India varen. Dan komt de dag eraan, we moeten weg. Weg uit de plek die voor heel lang mijn thuis was. Het is tijd..



Als we weggrijden kijk ik nog één keer om naar mijn huis. Het is nu niet meer van mij, maar van iemand anders.



Ik probeer er niet aan te denken hoe het eruit zag toen alle meubels er nog stonden.
Of dat ik nooit meer in dit huis zal komen. Ik probeer er niet aan te denken dat ik bijna geen contact meer met mijn vrienden ga hebben.
Of dat ik mijn familie niet vaak meer ga zien....

VERHUIZEN

Ja hoor. Ik dacht het al. We gaan verhuizen. Mijn vader vertelde het tijdens het eten. Hij had gezegd dat hij een promotie had gekregen en dat hij dan in Frankrijk moest gaan wonen. Zonder het er met ons over te hebben, wel met mijn moeder natuurlijk, had hij ja gezegd.

Ik kon die nacht niet slapen. Ik zat te denken over Frankrijk, dat we naar Franse scholen zouden moeten gaan en nieuwe vrienden en vriendinnen moesten krijgen. Het grootste probleem was dat ik niet eens Frans kan, nou ja, wel een paar woordjes zoals "oui", "non" en "bonjour", maar niet veel meer. Mijn broertje kan geen woord in Frans, hij zit dan ook in groep 3.

Toen ik op school kwam de volgende ochtend had ik het mijn vriendinnen meteen verteld. Ik vertelde hen dat ik naar Frankrijk ging verhuizen door mijn vaders werk en dat ik nog maar een paar weken op school zou zitten tot en met de zomer vakantie.



Al mijn vrienden hadden een raar aura toen ik het hen had verteld. Ik had geen idee waarom, misschien waren ze blij? Nee, zij waren zeker verdrietig. En dan kwam het dag dat ik weg moest. Ze hadden van te voren onze koffers al gepakt. Er was geen enkele vriendin om mij uit te zwaaien! Ik kon ze ook al niet bereiken!! Hopeloos en alleen stapte ik in de auto. We reden de straat uit, en toen zag ik iets, ik kon mijn ogen niet geloven. Daar stonden al mijn vriendinnen! Ze rende naar onze auto toe. Mijn vader stopte en daar stonden ze.

"We zullen je missen Patty"

"Veel plezier in Frankrijk"

"Doei"



En daar reden we. Mijn broertje Bob zat zijn nieuwe Donald Duck pocket te lezen. Ik staarde maar uit het raam. Tot ziens zei ik zachtjes tegen mezelf zodra we de grens over gingen.

We hebben uren in het auto gezetten voordat we in Frankrijk waren. Het nieuw huis was veel kleiner dan ons huis in Nederland, maar het had een grote tuin met veel bloemen om te plukken. Ik zal mijn vrienden echt missen, maar ik denk dat hier leven niet ZO slecht zal zijn.

Anna>Tomas>Sarah>Lukas>Marijke

Verhuizen is altijd hetzelfde. Het maakt niet uit of het met je school is, je huis, of met werk te maken heeft. Als je verhuist van een plaats naar een andere doe je altijd hetzelfde. Spullen in een doos en weg gaan. Soms laat je wat liggen, voor de personen die achter jou komen, en soms lijkt het dat je nooit daar was. Verhuizen is verhuizen iedereen doet het in zijn leven, je hoeft niet bang te zijn, en dit is waarom:

Toen ik een kind was, moest ik verhuizen, naar een plaats heel ver weg. Ik vond dat niet zo erg, maar mijn broer wou niet gaan. Hij zou zijn vrienden missen, en onze huisdieren. Maar hij moest met ons meegaan, dus hij ging. Toen we daar waren, vond hij het leuk - we misten een maand van school, en we kregen nieuwe vrienden.



Maar soms is het verhuizen niet leuk. Soms moeten wij onze vrienden verlaten. Niemand vindt dat fijn. Ik mis mijn oude huis nog steeds. En mijn vrienden. En veel meer.

Maar we hebben ook telefoons en social media om ons daarmee te helpen. Je kunt ze nog opbellen of een Facebook chat plannen. Maar toch moeten we nieuwe vrienden maken anders ken je nooit iemand nieuw! Misschien vind je wel je beste vriend of vriendin dankzij het verhuizen. Verhuizen kan wel leuk of niet leuk zijn, het hangt gewoon af van wat je er zelf van maakt.